

Finlands 100-årsjubileum.

# President Sauli Niinistö: ”Varje människas är sitt lands försvarare”

I år fyller det självständiga Finland hundra år. Det är en historia av överlevnad som nu fortsätter in i en osäker tid. Finlands president Sauli Niinistö anser att i dagens värld av cyberkrig är försvaret man har ”mellan öronen” det bästa skyddet.

– Försvar är också att tänka själv, att vara kritisk, säger Niinistö i en DN-intervju på den finländska presidentens residens Talludden i Helsingfors.

● ”Vi bygger Finland tillsammans.”  
Texten är präntad i vitt på finska och svenska vid byggarackerna utanför riksdagshuset i Helsingfors. Renovering av riksdagen pågår och ska bli klar i sommar, lagom till hundraårsjubileet. Den har blivit dubbelt så dyr som det ursprungliga var tänkt.

Finlands demokrati har varit betydligt mer dyrköpt.

Den 6 december har det gått exakt hundra år sedan lantdagen i Finland förklarade landet självständigt från det ryska imperiet. Sedan dess har Finland genomgått ett inbördeskrig, två krig mot Sovjetunionen, en bitter fred, återuppbyggnaden efter kriget – och en närmast enastående utveckling från fattigt efterkrigstida land till ett fullfjädrat nordiskt välfärdssamhälle. EU-medlemskapet 1995 blev kronan på verket i Finlands politiska och

## DN i Helsingfors



Anna-Lena Laurén, text

Roger Turesson, foto

anna-lena.lauren@dn.se

ekonomiska integration med Västeuropa.

Då var det ingen som anade att Storbritannien drygt tjugo år senare skulle besluta att gå ur EU, att högerpopulismen skulle skörda nya lagrar i det övriga Europa, och att Ryssland skulle invadera ett grannland och annektera delar av dess territorium. För att inte tala om att världens mäktigaste stormakt skulle ledas av en snarstucken och oförsäglig populist.

Den sortens utveckling är alltid otrevlig för små länder som är beroende av att internationella avtal följs. I all synnerhet för små länder

med en över tusen kilometer lång gräns mot Ryssland.

Sauli Niinistö är intresserad av preventiva åtgärder. Det betyder i klartext försvar, något som vi nästan genast går in på när DN träffar presidenten på Talludden, den finländska presidentens residens i Helsingfors. Det ligger vackert på en klippudd femton minuter från Helsingfors centrum.

Finland blev självständigt under en tid när Europa befann sig i en kaotisk situation. Nu när Finland fyller 100 år är situationen också mycket oklar och oförsäglig. Ser ni några likheter?

– Inte riktigt. För hundra år se-

DN träffar president Sauli Niinistö i hans residens Talludden utanför Helsingfors.

dan hade vi första världskriget och ett Europa där nationalkänslor svallade. Det gjorde de också i Finland. Det handlade om att bli självständig, att bryta sig loss från ett främmande förvaltning. I dag har vi inte krig – åtminstone inte världskrig. I stället har vi krig här och där. Men samtidigt har vi en situation där Ryssland under de senaste åren har agerat väldigt aggressivt. På en presskonferens med Rysslands president Vladimir Putin ifjol somras sade ni att vad försvarsviljan beträffar är Finland nummer ett i Europa.

– Ja.

Varför var det viktigt att säga det?

– Det är viktigt och det kommer

## Fakta. Finlands 100 år

### 1917

Finland förklarar sig självständigt den 6 december. Landet får två officiella språk, finska och svenska.

### 1918

Inbördeskrig mellan vita och röda. De vita får stöd av Tyskland, de röda av ryska bolsjevikregimen. De vita segrar.



Marskalk Mannerheim i triumfgåget 1917 efter segern mot De röda.

### 1939

Sovjetunionen anfaller Finland. Vinterkriget inleds.

### 1940

Finland sluter fred med Sovjetunionen och förlorar Karelska näset, Viborg och Kexholm. Sovjetunionen får rätt att arrendera Hangö udd.



Tyska soldater hämtar upp vatten ur en finsk sjö vintern 1941. Foto: IBL

### 1940-1941

Det sovjetiska trycket ökar och Moskva ställer ständigt nya krav på Finland.

### 1941

Tyskland anfaller Sovjetunionen och Finland går med i det tyska anfallet för att återta förlorade områden.

Dagens Nyheters  
medarbetare  
i världen

Berlin: Lina Lund  
lina.lund@dn.se  
EU: Annika Ström Melin  
annika.strom.melin@dn.se  
Europa: Ingmar Nevéus  
ingmar.neveus@dn.se

Helsingfors: Philip Teir  
philip.teir@gmail.com  
Istanbul: Terese Cristiansson  
terese.cristiansson@dn.se  
Jerusalem: Nathan Shachar  
natanjal@gmail.com

Johannesburg:  
Erik Esbjörnsson  
erikesbjornsson@gmail.com  
Mellanöstern: Erik Ohlsson  
erik.ohlsson@dn.se  
Moskva: Anna-Lena Laurén

anna-lena.lauren@dn.se  
New York: Martin Gelin  
martin.gelin@gmail.com  
Norge: Jens Littorin  
jens.littorin@dn.se  
Paris: Erik de la Reguera

erik@delareguera.se  
Rio de Janeiro:  
Henrik Brandão Jönsson  
rijonsson@gmail.com  
Rom: Peter Loewe  
loewe@tin.it

Washington:  
Sanna Torén Björling  
sanna.bjorling@dn.se  
Utrikeskommentator:  
Michael Winlarski  
michael.winlarski@dn.se



gfors.

Residenset är fullt av konst. Tavlan bakom presidenten är av Osmo Rauhala och heter "Navigaatio - kotiinpaluu", det vill säga "Navigering - hemkomst"

att bli ännu viktigare. Vi har propagera som ständigt pågår, hybridkrigsföring, cyberhot och så vidare. Det betyder i praktiken att varje människa är sitt lands försvarare – inte minst mellan örnen. Det är viktigt att medborgarna känner det. Försvar innebär inte bara att ta vapen i hand, det innebär också att man är kritisk, man tänker efter då man tar in information, man reagerar på konstigheter. Att ha en sådan attityd i grunden, att det är viktigt att försvara landet – det är ett värde i sig. Då är man mycket mer kapabel att försvara sitt land också mot dessa hot.

**Klarar Finland informationskriget?**

– Vi har ju till exempel den här Johan Bäckman. Han har varit mycket aktiv. Men han har inga resultat! Johan Bäckman är en docent i historia som under de senaste tio åren har förkroppsligat rysk propaganda i Finland. Han låter sig ofta intervjuas i rysk statskontrollerad tv, har grundat en så kallad antifascistisk organisation i Finland och attackerar regelbundet Kremlikritiska journalister.

När Bäckman ställde upp i kommunalvalet i Esbo 2012 fick han 43 röster.

Niinistö smalar.

– Det ser ut som att finländarna är mycket kritiska.

**Vad beror det på?**

– Ja... Kanske man har lärt sig under århundraden att tänka på det viset. Man måste vara lite försiktig.

**Mot vad?**

– Mot allt. Kanske det har att göra med finländarnas försvarsvilja, att de vill försvara sitt land. Det är inget man har hittat på nyligen, det springer fram ur den finländska erfarenheten från långa tider tillbaka.

Finland har haft allmän värnplikt under hela efterkrigstiden och ungefär 80 procent av alla män gör den. År 2013 försökte ett medborgarinitiativ starta en namnsamling för att avskaffa värnplikten. Resultatet blev ett fiasko – av

de 50 000 namnunderskrifter som krävs för att riksdagen ska ta upp frågan lyckades man bara samla ihop en bråkdel.

**Sverige har nyligen återinfört värnplikt. Vad tycker ni om det?**

– Jag tycker att det är bra. Efter årtionden av fred har man börjat inse ett och annat, det gäller inte bara Sverige utan många andra länder inom EU. Man hade kanske glömt att alla inte har samma vackra tankegångar om världens ordning som vi har blivit vana vid här i Europa. Nu har man insett det. Inte är det bra att man är tvungen att agera så här! Men det är bra att det görs. För det måste göras.

Foto: Mauri



Presidentens residens Talludden.

## Fakta. Sauli Niinistö

- **Ålder:** 68 år.
- **Bakgrund:** Jurist. Medlem av Finlands riksdag 1987-2003 och 2007-2011. Ordförande för borgerliga Samlingspartiet 1994-2001. Justitieminister 1995-1996. Finansminister 1996-2003. Riksdagens talman 2007-2011. Valdes till Finlands president för en sexårsperiod 2012.
- Som finansminister var Niinistö en av Finlands populäraste politiker. Hans brutalt årliga stl gick hem hos finländarna och år 2007 fick han det största antalet röster någonsin i ett finländskt riksdagsval.
- Niinistö blev änklings 1995 då hans hustru omkom i en bilolycka. Han har två vuxna söner, Matias och Nuutti. År 2009 gifte han om sig med Jenni Haukio, som är poet och har gett ut flera diktböcker. Till familjen hör även bostonterriern Lennu.
- År 2004 överlevde han och sonen Matias tsunamin i Khao Lak genom att klamra sig fast vid en telefonstolpe.
- Niinistö har skrivit flera böcker, bland annat "Viiden vuoden yksinäisyys" (Fem år av ensamhet) om tiden som änklings.

## Presidenten

- Finland är en republik, med en folkvald president som statsöverhuvud.
- År 2000 ändrades grundlagen så att presidentens befogenheter beskärs, framför allt de inrikespolitiska. Presidentens viktigaste uppgift i dag är att leda utrikespolitiken i samverkan med statsrådet.

DN

1944

Finland sluter fred med Sovjetunionen och förlorar Viborg, Karelska näset och Petsamo. Sovjetunionen arrederar Porkala på femtio år.

1944-48

Den här perioden kallas "Farans år". Kommunisterna satt i regeringen

1955

Finland blir medlem i Nordiska rådet.

1956

Sovjetunionen lämnar tillbaka Porkala. Urho Kekkonen blir Finlands president.



Urho Kekkonen pratar i radion 1956.

Foto: Alamy

1960

Finland blev medlem av frihandelsområdet EFTA.

1981

En åldrad Kekkonen begär avsked från presidentposten.



\*A1

## Finlands 100-årsjubileum.

# Samarbetet med Sverige blir viktigare hela tiden. Vi har en djupare förståelse och gemensamma värderingar med Sverige.



Finlands president Sauli Niinistö deltog i veckan vid en kransnedläggningsceremoni vid Finlandsmonumentet i Finlandsparken i Stockholm. Ceremonin arrangerades av Svenska Finlandsvrilligas minnesförening till minne av vinterkrigets slut. Kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip deltog också.

garskap flera gånger. När jag frågar om det byter han från svenska till finska eftersom han i den här frågan vill uttrycka sig så exakt som möjligt.

– Vissa länder godkänner dubbelt medborgarskap, andra gör det inte. Om man inte tillåter det själv kan man heller inte ta hänsyn till att andra länder gör det – eftersom dubbelt medborgarskap enligt det ta synsätt inte finns. Här måste vi diskutera vilken slags hörsamhetsplikt en person med dubbelt medborgarskap har? Finland betraktar det andra medborgarskapet som jämnställt med det finska.

Ryssland tillåter inte dubbelt medborgarskap annat än i särskilda fall, av familjeskäl och motsvarande. Finland har inga sådana begränsningar.

**Sauli Niinistö lägger ner** mycket tid på att sköta Finlands relation till Ryssland. Det är kanske inte så överraskande att han samtidigt har blivit en alltmer övertygad nordist. När jag frågar om relationen till Sverige, som Finland var en del av över 700 år – betydligt längre än Skåne har varit en del av Sverige – förmimer jag en emotionell klangbotten i hans svar.

– Vi har känt varandra i århundraden, i mer än tusen år. Finland som en del av Sverige var mycket mer än bara en del av Sverige, Finland var med och byggde landet. Det svenska rättssystemet blev vårt rättssystem och när Finland blev en del av ryska imperiet svor tsaren på att svensk grundlag fortsättningsvis skulle råda i Finland. Den här historien är intressant också ur den synvinkeln att Sverige ändrade sin grundlag omedelbart efteråt. Vi i

Finland höll fast vid den i nästan yrtelligare ett århundrade.

**Att det finländska** rättssamhället vilar på svensk grund är principiellt viktigt för Sauli Niinistö. När tsaren införde förrykningsåtgärder i slutet av 1800-talet och gjorde uppredade inskränkningar i Finlands autonomi var det den svenska grundlagen som finländarna återopade till sitt försvar.

– Den svenska grundlagen var till hjälp för att försvara Finlands autonomi och hjälpte också att bygga nationalkänslan som vi inledde den här diskussionen med. Och även om vi var en del av det ryska imperiet i över hundra år så stannade den svenskspråkiga minoriteten och deras kultur kvar i Finland. De båda folkgrupperna blandades med varandra. Det är viktigt. Samarbetet med Sverige blir viktigare hela tiden och det vilar på så mycket mer än enbart försvarsfrågor och ekonomi. Vi har en djupare förståelse och gemensamma värderingar med Sverige, säger Niinistö.

**Han drar sig** till minnes ett besök i Stockholm tillsammans med hus-trun Jenni Haukio (som har gett ut flera diktböcker) för några år sedan.

– Vi gick på en konsert där vi träffade Stefan och Ulla Löfven. Stefan frågade Jenni vem som är hennes favoritpoet i Finland. Jenni svarade att det är Eeva Kilpi. Då började både Stefan och Ulla omedelbart citera Kilpi, på svenska. Det gjorde intryck på mig. Jag hade kanske inte tidigare upplevt en sådan förståelse av finsk kultur i Sverige, att man sätter så mycket värde på den. Niinistö ler lite generat.

– Tyvärr måste jag erkänna att jag inte kunde citera någon svensk poet tillbaka.

**Finland är det enda land** i världen, förutom Sverige, där svenskan är ett officiellt språk, jämställt med finskan i grundlagen. Niinistö tillhör de finländska beslutsfattare som anser att det svenska inslaget i Finland är viktigt av både historiska och existentiella skäl. De högerpolitiska Sannfinländarna som nu sitter i regeringen är av motsatt åsikt och har konsekvent drivit en nedmontering av svenska språket i Finland. Nyligen beslöts regeringen att Finland ska experimentera i ett antal frivilliga skolor med att ersätta den obligatoriska svenskundervisningen med andra språk – förslagsvis ryska i skolor i östra Finland.

– Låt oss hellre tala mer i allmänhet om svenskans betydelse, säger Niinistö när jag frågar om experimentet. De nordiska länderna är en unik samlingsländer, en mycket respekterad sådan i världen. Nu har vi stora globala förändringar på gång. Samtidigt blir EU ifrågasatt. Allt det här gör att det nordiska sambandet i framtiden blir ännu viktigare. Om vi ska vara helt och fullt med i det – då är det bra att man talar svenska i Finland.

Själv talar Niinistö svenska under större delen av intervjun. När han vill uttrycka något särskilt exakt växlar han till finska, därefter tillbaka till svenska.

**Valet av Trump** och populismens framfart i Europa har Niinistö följt noga.

**Hur påverkar valet av Trump Finland?**

– Jag vet något om hur ryssarna

– Trump talade med stora och högljudda bokstäver under kampanjen. I praktiken har det inte gått så bra att genomföra allt han lovar. Han är inte den enda politikern som formulerar sig på det här sättet i valkampanjen och därefter har fått problem.

När populisterna tar makten i stora mäktiga länder är det avgörande att EU överlever, säger Niinistö. – Vi måste hålla ihop EU. Det är viktigt för Finland och för alla europeiska länderna – men särskilt för de små.

Niinistö är samtidigt noga med att behålla sitt eget spelrum som Finlands president. Efter annekteringen av Krimhalvön valde många EU-ledare – med Sverige i spetsen – att frysa kontakterna på hög nivå med den ryska regeringen. Niinistö gjorde tvärtom och har träffat president Putin regelbundet.

**Att utrikesminister** Margot Wallström nyligen besökte sin ryska kollega Sergej Lavrov i Moskva kunde alltså betraktas som en liten triumf för Niinistö. Den vill han i så fall inte kännas vid.

– Kanske vår kontakt med Ryssland har varit lite annorlunda än Sveriges. Vi gör det öppet. Men vi har vetat hela tiden att det pågår en massa kontakter mellan europeiska länder och Ryssland. Även USA har den sortens kontakter. Men man gör det inte offentligt. Vi har ingen orsak att försöka lyssna ner våra samtal med Ryssland. På förra Nato-mötet i Warszawa lyfte man också fram dialogen med Ryssland.

**Vad har ni enligt er egen uppfattning uppnått tack vare de här kontakterna?**

– Jag vet något om hur ryssarna

tänker när det gäller globala frågor. Mer än sådant som man kan läsa och få information om på annehåll. Och vi har förstås vår gemensamma gräns. Vi måste ofta diskutera med Ryssland om saker som inte direkt har med politik att göra.

**Samtidigt är det** ett faktum att Kremli är skickligt på att göra politiska sakfrågor – när det passar dem. Ett exempel är när Ryssland plöjt och utan förvarning öppnat gränserna mot Finland i slutet av 2015. Några månader senare träffade de Niinistö premiärminister Dmitri Medvedev i München och gjorde mycket tydligt och klart att Finland inte uppskattade den nya linjen.

Medvedev vägrade erkänna något fel. Men problemen upphörde. **Har ni någon gång blivit arg på Putin?**

– Det hjälper ingenting att vara arg. Men man måste förstås analysera mycket noggrant vad som kommer bakom. Det var ingen slump utan Rysslands sätt att sända ut en signal. Ryssarna konstaterade ju offentligt efteråt att de sköter sin gränsbevakning, samtidigt som EU betalar miljarder till Turkiet för att göra samma sak.

**Det skedda är talande för Finlands historia med Ryssland. Man måste alltid vara beredd på att avtal kan brytas. Hur upplever ni den omisskandligheten?**

– Inte behöver vi hela tiden gå på tå. Vi diskuterar, vi har dialog. Där finns det inga problem. Men å andra sidan så bygger vi ett starkt försvar i Finland. Det är viktigt att alla vet det, också utanför Finland. Det är till hjälp i dialogen med Ryssland. **Uppfattar ryssarna det här?**

– De känner ju Finland.

1994

Martti Ahtisaari väljs till Finlands president.

2000

Finland får sin första kvinnliga president, Tarja Halonen. Hon omväxlas 2006.



Tarja Halonen.

Foto: Anette Namtel

1982

Mauno Koivisto väljs till Finlands president.

1989

Finland blir medlem i Europarådet.

1995

Finland går med i EG (nuvarande EU).

•AI•



Martti Ahtisaari med sitt fredspris.

Foto: Halton Mosvold Larsen/ITF

2008

Martti Ahtisaari får Nobels fredspris.

2012

Sauli Niinistö väljs till president.

2017

Det självständiga Finland fyller 100 år den 6 december.

# Finland talar vänligt med Krem – och stärker försvarsmakten

**Finland och Sverige är nära säkerhetspolitiska bundsförvanter i dessa tider av ökad spänning och högernationalism i Europa. Det hindrar inte att den finländska östpolitiken är rena motsatsen till den svenska i några viktiga avseenden.**

## Analys



**Michael Winiarski**  
Utrikeskommentator

michael.winiarski@dnh.se

När man lyssnar på vad den finske presidenten Sauli Niinistö i DN:s intervju har att säga om vikten av dialog med Ryssland ligger det nära till hands att tänka på hur USA-presidenten Theodore Roosevelt formulerade sin utrikespolitik

tiska filosof vid förra sekelskiftet: "Speak softly and carry a big stick; you will go far" (fritt översatt "tala vänligt, men ha med dig en stor käpp; och du kommer långt").

Det är ungefär vad Finlands säkerhetspolitiska linje har gått ut på sedan åttonden: en kombination av öppen direktkontakt med Kremli och en riktig försvarsmakt.

Sverige har agerat tvärtom, enligt devisen "tala tufft, men lämna käppen hemma". Det har på senare år betydligt att Sverige har bottenfryst kontakterna med Ryssland, samtidigt som militären i praktiken har avvecklats till att nästan vara nedlagd som territorialförsvar.

Det finns en hel rad orsaker till denna skillnad. En är att Finland sedan självständigheten erövrades för 100 år sedan flera gånger har tvingats att slåss för sin statliga överlevnad. Varje gång har hotet kommit österifrån, i klartext i form av ryska försök att återerövra Finland. Det historiska perspektivet är helt avgörande – Finland

har existerat i fler år som ryskt storfurstendöme än landet hittills har funnits till som en fri nation.

Sverige har däremot inte varit ockuperat – i varje fall inte på århundraden – och inte heller, som Finland, fått delar av sitt land annekterat.

En annan skillnad är geopolitisk; Finland är på ett helt annat sätt än Sverige inklämt mellan Öst och Väst. Det gav under det kalla kriget ett lite större manöverutrymme för Sverige, och försvarsminister Torsten Gustafsson (C) kunde 1981 – i samband med ubåtskränkningarna – undslippa sig uttalanden som "Även om vi betraktar oss som neutrala så vet vi var vi hör hemma" och mer eller mindre klart säga något med innebörden att "det

## Medan Finland agerar ganska öppet, vill Sverige inte gärna prata om Nato.

är tur att Finland ligger emellan" (alltså Sverige och Sovjet). Det blev Gustafsson vederbörligen utskälld för, men det fick ändå sägas.

För Finlands del innebar landets "speak softly-big stick"-linje under det kalla kriget att såväl regeringen som medierna genom självrensning fick vända ut och in på sig själva för att inte reta sin östliga granne. Denna variant av neutralitetspolitiken kallades ofta nedlåtande för "finlandisering", men även finnarna visste var de egentligen hörde hemma.

Liksom Sverige ägnade sig Finland åt ett avancerat dubbelspel och ofallfalletspolitik mot den sovjetiska supermakten i känsliga frågor. Men medan det sedan nära två hundra år neutrala Sverige spelade under täcket med den västliga försvarspakten Nato var Finland hårt bundet av vänskaps- och biståndspakten med Sovjet från 1948. Den innebar bland annat att Finlands territorium inte skulle kunna användas för anfall mot Sovjetunionen.

Men så snart Sovjetunionen kollapsade vid årsskiftet 1991–1992 blev det snabbt andra tongångar. Som Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har anmärkt: Det dröjde bara tre månader, närmare bestämt till mars 1992, innan Finlands regering lämnade in sin medlemsansökan till Europeiska gemenskapen.

En dryg månad senare beslutade landets riksdag att köpa 64 amerikanska F18-Hornet-jaktplan, en tydlig signal om att Finland var inställt på samarbete och ett möjligt framtida medlemskap i Nato.

Det är en option som Finland officiellt, till skillnad från Sverige, inte har av sagt sig. Det är alltså ytterligare skillnad i vilka slutsatser Stockholm och Helsingfors har dragit av världsläget.

Medan Finland agerar ganska öppet, vill Sverige inte gärna prata om Nato. I handling däremot, lutar sig Sverige säkerhetspolitiskt i praktiken alltmer mot USA och Nato.



### Adea.

En serie sittmöbler som förenar god design, kvalitet och njutbar sittkomfort.

### MR. JONES.

Formgiven av Alexander Lervik. Tidlös design med inspiration från den klassiska Howardsoffan.

Årets möbel! Elle Decoration Swedish Design Awards 2017!



### Montana – gränslös förvaring.

Ett unikt hyllsystem som du kan förnya och komplettera över tid. Vi är specialister på Montana – kom in med dina mått så hjälper vi dig att skapa din Montana-hylla.

## Interiörbutikens Design dagar

Erbjudanden på hela sortimentet t.o.m. 26 mars.  
Se alla erbjudanden i vår butik eller på [interiorbutiken.se](http://interiorbutiken.se). Välkommen!



### EILERSEN LIFT.

Design Jens Juul Eilersen. Generös soffa med dunplumör och reglerbart ryggstöd för bästa komfort.

### CARRONADE.

Design Markus Johansson. Golvlampa från Le Klint.

### DUX sängar.

DUX INSPIRATION. Investera i extra skön sömn – vi hjälper dig att välja rätt DUX-säng.

### STRING POCKET LIMITED EDITION.

Hylla i rostfritt stål för både inomhus och utomhus bruk. Nummerad jubileumsupplaga av Mats Thesselius i begränsat antal.

**Köp möbler nu – upp till 24 månaders delbetalning.**

Väl mellan 6, 12 eller 24 månaders delbetalning. Vid en delbetalning på 15 000 kr i 24 månader blir uppdragsavgiften 495 kr och den månatliga avgiften är 35 kr. Det ger en månadskostnad på 688 kr i 24 månader. Den totala kreditkostnaden blir då 1 335 kr, det sammanlagda beloppet 16 335 kr och den effektiva räntan blir 8,31 %

Det bästa av skandinavisk design.  
**INTERIÖR BUTIKEN**  
Södermalm, Götgatan 59. 08-702 78 22. Var dag 10–19. Lördag 11–17. Söndag 11–17.